

Kære Jens

Jeg har været en tur i protokollerne for at tjekke efter, hvor lang din historie, som medlem af i bestyrelsen i Vrå Valgmenighed er – og det gjorde indtryk. Du blev stemt ind i bestyrelsen ved generalforsamlingen Kr. Himmelfarts dag den 16. maj, 1985 og 12 år senere, den 8. maj 1997, blev du valgt som formand. Alt i alt 32 år. Det er ti år fra en maraton – men præcis spot on er det i dag også dit 20 års jubilæum som formand.

Der er flere ting, der fortjener at blive nævnt end blot årene der er gået. Regnskabet i Valgmenigheden har hverken i dag eller tidligere givet grund til de store udskejelser, men du har ikke gravet vores talenter ned, fordi du mente de havde det bedre der. Du har altid været varm fortæller for at sagerne skulle være i orden, og at folk bestemt ikke skulle holde sig tilbage af frygt for at slide på kirkebænkene.

Du var, sammen med Michael Nielsen, Niels Aage Andersen og andre bestyrelsesfolk, med til at ændre udsmykningen i valgmenighedskirken, så det så sent som i torsdags igen fik mange roser med på vejen af ældresagen i Hjørring, som var på besøg.

Du blev formand lige efter restaureringen, hvorfor der ikke har været grund til at røre ved kirkens udseende - ud over løbende vedligehold, og her har du sammen med det øvrige sjak stillet op til kalkning, rengøring, fældning af træer og været kirketjener og flag-ansvarlig og meget mere af alt det usynlige arbejde, uden hvilken vi ville være ilde stedt.

Du var initiativtager til flere forbedringer af præstegården, den sidste i så voldsom grad, at snegle og rotter endelig har måtte finde andre herberg.

Og det er jo bare lidt af den praktiske materielle del – ved siden af har du taget levende del i kirkelivet – om nogen har du sørget for at slide på kirkebænkene.

Pligtskyldig og, tror jeg, også af ren og skær lyst er du mødt op til ikke bare gudstjenester og arrangementer, men også til alverdens tiltag i forhold til børnene - du har fortalt historier for skolebørn og spillet med i krybbespil, endda om selveste ærkeenglen Gabriel.

I år 2000 holdt kirken 100 års jubilæum. Der var mange mennesker i højskolens kunstsæl. Vi er blevet færre siden dengang, men ilden og begejstringen har vi stadig - og det er ikke mindst du skyld i, fordi du kompetent og behændigt har styret skibet gennem havet og sikkert sigtet efter vores fælles mål om at være en fri, åben menighed med vægt på gudstjenestefejringen.

Med lune, optimisme, gåpåmod og klogskab har du forstået at samle en bestyrelse bestående af en flok meget forskellige mennesker med mange forskellige gode ideer til, hvad vi kan gøre for valgmenighedens fælles bedste. Helt personligt kan jeg ikke takke dig nok for fra dag ét at have taget mig under dine vinger og forsøgt at lære mig, hvordan man er præst i en valgmenighed – din trofaste støtte har været uvurderlig.

Jeg er ikke meget for det, men det er alligevel med sindsro at jeg kan sige, at du nu efter 20 år i formandsstolen trygt kan trække dig tilbage og lade styringen af skibet overgå til andre engagerede hænder. Tak.