

Vrå Valgmenighed 10.3.19

Formandens beretning 2018/2019

Da det nye "beretnings-år" startede for et år siden, sad bestyrelsen med mange ubekendte og spændende faktorer. Den nye persondataforordning kom til at give ekstra arbejde, har givet rynker i panden og nye måder at arbejde på. Alt sammen for at passe endnu bedre på medlemmernes personlige oplysninger. Fx vil Lene nu - kun med de pårørendes tilsagn- læse navne højt på afdøde Alle Helgen søndag.

Regnskabs-Lisbeth havde i god tid valgt at varsle sin opsigelse, hvorfor vi fik startet et godt samarbejde op med revisoren Morten. Det har krævet nye arbejdsgange og rutiner, som tager tid. Og tiden er godt givet ud, for alle føler sig i rigtig gode hænder hos Morten og hans kolleger i GBJ Revision. Medlemmerne skulle også gerne kunne registrere den lettere arbejdsgang i betaling af kirkeskatten. Har man ønske om at skatten skal betales månedsvis eller halvårligt over PBS, bliver det også en mulighed.

Desuden havde Lene søgt om orlov. Og hvordan gik det så ellers, det hele? ... Jo:

Påsken blev indledt med en festlig palmesøndagsgudstjeneste med sang og dejlig musik leveret af Hjørring KFUM-spejderes Brass-Band. Efter gudstjenesten fortsatte orkesteret med at spille kirken op, mens de tilhørende nød et glas rødvin eller sodavand.

Hele påsken havde kirken rummet et væld af flotte og kunstfærdige relieffer, som kirkens børn og konfirmander havde lavet inden påske på Børnenes Søndag. Efter påske blev de fine kunstskatte udstillet på Vrå Bibliotek.

En dejlig forårsdag blev Valgmenighedernes konfirmander, traditionen tro, luftet på pilgrimsvandring langs vores smukke kyst. Umiddelbart efter tilbragte de en oplevelsesrig weekend i Aarhus med Lene som guide. Herefter var de både klar og godt rustede til den store og længe ventede konfirmation Store Bededag.

6. maj mødte gode og arbejdsklare folk til gudstjeneste og arbejdsdag. Solen skinnede fra en skyfri himmel, og på alt det fine nymalede træværk, trimmede træer og hække, kunne man efterfølgende konstatere, at de fremmødte **ikke** kun havde spist lækre kager og hyggesnakket.

I maj måtte alle danskere gennem utallige mails og information om den nye persondatalov. Bestyrelsesmedlemmer var også til informationsmøder og blev klogere på alle de nye regler.

I slutningen af maj var byens kirker værter og guider på den årlige pilgrimsvandring gennem Vrå. Denne gang med fokus på byens både meget synlige og skjulte mindesmærker.

Juni startede med Valgmenighedernes årsmøde i Vallekilde. Et flot og alsidigt arrangement i det smukke Odsherred. Næste årsmøde finder sted på Fyn lørdag den 25. maj. (Bemærk at det i år er uden overnatning).

Sidste vinter stiftede vi bekendtskab med Folkekirkens Hus i Aalborg, og der var adskillige fyldte biler, der kørte til midsommerkoncert i Klosterkirken med tenor Jens Olav Heckmann og organist Christian Vestergaard.

Efter en lang og meget varm og tør sommer, drømte alle om den velsignede regn. Den kom så endelig i august, og i vilde og voldsomme mængder, og lige netop til Vrå Marked. Her stod kirkerne igen i år med fælles bod og quiz, og igen var alt ved at sejle væk. Trods vejr og regn var humøret højt i det våde telt.

Senere, på selvsamme fantastiske regnvejrsdag, havde vi den årlige sommerfest, hvor vi i år havde valgt at blive inden døre hos Lene og Kasper. Meget hyggeligt og i tørvejr!

I august overleverede regnskabsfører-Lisbeth sine opgaver til revisor Morten i Brønderslev, og her startede et godt samarbejde mellem kasserer Flemming og Mortens kontor.

I august lavede Lene lange lister og planer, uddelegerede opgaver og gjorde klar til fire måneders orlov. I starten af september pakkede hun rygsækken og fik gennem de næste måneder mange nye erfaringer og spændende oplevelser med sig, langt væk fra Vrå.

I starten af september havde vi besøg af Valgmenigheden fra Kjul og deres medbragte præst Peter Haandsbæk.

Søndag 23. september var efteråret så småt ved at nærme sig, og det var tid til årets høstgudstjeneste. Rubjerg Knudekoret, med Anne Toft ved klaveret og spillemanden Ib Buchholtz på harmonika, leverede fantastisk høstfest-stemning med både kendte efterårstoner og sange af Inger Lauritzen. -også på vendelbomål. Efter gudstjenesten var der hyggeligt samvær i kirken med et lille glas, og god stemning.

I løbet af Lenes orlovsperiode, tog Annelise sig af årets konfirmander. En lørdag sidst i november tog hun også hånd om børnenes lørdag, hvor hun tryllebandt alle med sin fortælling. Efterfølgende blev der lavet stjerner til kirken, og juleting til Vrås julemarked. Her solgte årets konfirmander i fællesskab juleting til fordel for Julehjælp i Vrå.

Lige inden advent, indtog Thorvald Baggesen og spillemænd kirken, som hurtigt blev fyldt med både mennesker, nordisk folkemusik, lystige toner, fællessang og støvletramp.

Få uger senere, 3. søndag i advent, var kirken igen fuld af musik og mennesker. Denne søndag i forbindelse med de traditionsrige "9 læsninger" ved konfirmander og deres familier, samt kirkens personale. Musikken blev leveret af pulpiturets Lillan samt Henrik Bolls saxofonelever fra musikskolen. Både store og små elever og saxofoner i alle størrelser. En festlig aften, der emmede af jul, fortælling og musik, og det fik næsten julesneen til at lægge sig udenfor!

6. januar sluttede julen med Hellig-trekongers-aften, og med dejligt gensyn og velkomst til Lene efter endt orlov.

Dagen efter åbnede Vrå Baptistkirke dørene til en aften i forbindelse med bedeuge. En fin aften, hvor byens tre kirker var repræsenteret.

Bestyrelse og personale var atter samlet en eftermiddag og aften i januar til beretning og rundvisning i Vrås Bryghus. En fantastisk historie om en af byens gamle bygninger, der igen kan fungere som samlingspunkt for mange mennesker.

Noget andet, som dog i mindre målestok har samlet mange, er læsekredsen. Et fint forum at vende spændende timers læsning med andre. Valgmenighedens læsekreds er endog udtaget til at deltage i Aalborgs "Ordkraft" i april.

Mens januarsneen lagde sig over Vrå, holdt Lene foredrag om "Pilgrimsspor" og pilgrimsruter i Europa. Hun tryllebandt de mange tilhørere med fortællinger om mennesker, historie og natur på Caminoen, og egne oplevelser af at være på pilgrimsvandring -også med ømme fødder i den varme sol.

--

Mens Lene har været ude i den store verden og set nye mennesker og andre måder at håndtere verden på, har vi nydt Lenes gode netværk af præster -både på gudstjenestelisten og til at være standby til kirkelige handlinger. Vi har fået budskabet formidlet af både kendte og nye stemmer fra vores prædikestol.

Vi har også haft besøg af en anden valgmenighed, har haft mulighed for at opleve andre menigheder til årsmøde og vi har et fint samarbejde om flere arrangementer med de øvrige kirker i Vrå. Alle disse møder med andre, fjern eller nær, forskellige eller samstemmende, er med til at give et mere nuanceret billede af vores fantastiske mangfoldighed.

I mødet med andre – uanset om det er på Caminoen, med andre menigheder, eller mennesker – med al respekt-, får man altid sat sin egen verden lidt i perspektiv. Bagefter er vi blevet lidt klogere på, hvad det er man selv sætter stor pris på, og som man tager med sig videre på sin vej.

Et spændende efterår, men rigtig skønt at have Lene godt hjemme igen!

Tak til Lene for både gudstjenester, læsekreds, samtaler, og kirkens ansigt udadtil i form af hjemmeside, Facebook og kirkeblad. Tak til Lillan, som fortsat og på allerbedste vis får vores orgel til at lyde som en drøm! Tak til Marie, der fra pulpituret har det store og varme overblik. Tak til Thomas, der styrer alt både ude og inde med håndlag og snilde. -Og som nu også styrer de nye udfordringer med fakturering på PC. Tak til kirkeværge Jørgen for både at have øje for de små og store ting.

Tak til Peter Toft for at træde til som organistvikar.

Mange tak til Niels Kirketerp, Ib Wulf-Jørgensen, Peter Haandsbæk Jensen, Torben Johannesen, Annelise Søndengaard for at være vores gode bagland, både til gudstjenester, konfirmander, arrangementer og standby mens Lene var på orlov.

Tak til Vrå Højskole for åbne døre og god plads. Tak til Kirsten og Jens for friske blomster hver søndag, for konfirmationsklargøring og kirkebladsdistributionslister.

Tak til kagebagere og Inger og Jørgens madlevering ved børnenes søndage. Tak til degnelæsere.

Tak for den store gæstfrihed til Lene og Kasper. Tak til alle i bestyrelsen, som under Lenes orlov havde særlige ekstraopgaver og dannede et godt netværk.

Tak til Jens Sigh for at lede denne generalforsamling med god og sikker hånd.

Mette Ottosen Stougaard